

Vandaag

Geïnspireerd door [Quero ignorado, e calmo](#) van Ricardo Reis (Pessoa)

Het liefst, gewenst
Want onbekend, onbereikbaar
Want gewenst, eindeloos
Want onbereikbaar, zoek ik de dagen
In de wijsheid van mijn emoties.

Mijn emoties, eigenzinnig
Dus onberekenbaar, levend
Dus eigenzinnig, dapper
Dus levend, zeggen meer
Dan mijn woorden en daden.

Vandaag is morgen pas, wanneer ik
Morgen enkel zoek in morgen
En aan morgen toe vertrouwd.
Vandaag vergeet ik morgen
Zodat morgen vandaag zal zijn.