

Stromen

Daar waar lange slingers
De bergen op stromen,
Komt water naar beneden,
En gaan dromen naar boven.

Zo dartelen ze de rotsen op,
Zonder weet dat water komen zal.
Met vlammetjes onder water
Halen ze pieken naar het dal.

De stroming streelt mijn spieren,
Haar vertrouwen leert mij kracht.
Daarboven zal het mooi zijn,
Al weet ik niet wat mij daar wacht.