

Hervertelling

De moord
Op een duizend zielen
Rukt mijn vingers los
Van de kern.

Nu graaf ik
Met gekleurde botten
Om hun wortelen
Een plek te geven.

Ik schreeuw
Gebroken scherven
In lange tonen
Tot een nieuwe dans.

Wij oogsten lente.
Oude rouwende stemmen
Schenken ruimte
Aan mijn hervertelling.